

Liturgieboekje

Zondag 12 maart 2023

de Bron 08:30 uur: ds. Dinand Krol

de Kandelaar: 16:30 uur ds. Jan-Henk Soepenbergh

email voor het beamteam: beamteam@gkv-assen-west.nl
email voor het videoteam: mediateam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV21

Liederen:

GK = Gereformeerd Kerkboek 2017

LB = Liedboek 2013

Opw = Opwekking liederenbundel

Sela = Sela liederen

NPB = de Nieuwe Psalmberijming

GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006

LvK = Liedboek voor de kerken 1973

E&R = E&R liederbundels

PvN = Psalmen voor Nu

Tijd Bijzonderheid	08:30 uur	16:30 uur gez. dienst Kandelaar
Voorganger: Ouderling van dienst: Bijbellezing:	ds. D.W.L. Krol Hemmo Reininga	ds. J.H. Soepenber Marleen Rittersma
Organist: Muzikale medewerking:	Cor Kloeze	Allard Meijer
Video: Beamer:	Simon Broeksema Anton Janssen	
Kinderkring/Steady:	geen kinderkring/steady	
Collecten:	Veren. Samenwerking Emeritering Kerk Voedselbank	

Gezamenlijke middagdienst	Verantw. Kerk	Collecte
	Assen-Zuid	Yachad / Kerk

Volgende **zondag 19 maart 2023**

Tijd Bijzonderheid	08:30 uur	16:30 uur gez. dienst Kandelaar
Voorganger: Bijbellezing:	ds. R. Sietsma	ds. G. Meijer
Organist:	Erik de Haan	
Video: Beamer:	Robert Jansen Mark Janssen	
Kinderkring/Steady:	Kinderkring en Steady	

Mededelingen (voorlezer)

Votum en groet

LB 314 : 1,2,3 Here Jezus, om uw woord

1

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gods wet als belofte

Psalm 25 : 2,6 NPB Heer, leer mij uw waarheid kennen

2.

HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

6.

Wat een wonder mag dit heten:

God laat ieder die Hem dient
zijn verbondsgeheimen weten.

Hij beschouwt hem als een vriend.

Op de HEER richt ik mijn blik;
door zijn trouw laat ik mij leiden.

Als ik vastrak in een strik,
zal Hij mij opnieuw bevrijden.

Schriftlezing

Maleachi 3,22-24

²²Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. ²³Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, ²⁴en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Matteüs 17,1-13

17¹Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. ²Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. ³Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. ⁴Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' ⁵Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!' ⁶Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. ⁷Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 'Sta op, wees niet bang.' ⁸Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

⁹Toen ze de berg afdaalden, gebod Jezus hun: 'Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.' ¹⁰De leerlingen vroegen Hem: 'Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?' ¹¹Hij antwoordde: 'Elia komt inderdaad en herstelt alles. ¹²En Ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.' ¹³Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Gezang 243 : 1,2,3,4 GK Heer, ik kom tot U

1

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2

Met uw liefde Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Preek over Matteüs 17,1-9 – Hemelse toerusting

Psalm 106 : 1,2 Loof nu de Heer, want Hij is goed

1

Loof nu de Heer, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zodat elk het hoort?

2

Gelukkig zijn die Hij geleidt,
die leven in gerechtigheid.
Gedenk mij naar uw welbehagen.
Dat ik met heel mijn volk U dien,
met hen van voorspoed mag gewagen,
de zegen van uw erfdeel zien.

Dankgebed

Collecte aankondiging

LB 864 : 1,2,5 Laat ons de Heer lofzingen

1

Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2

God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Zegen

Collecte bij de uitgang

Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar

Datum: 12 maart 2023; tijd: 16:30 uur

Verantwoordelijke kerk: Assen-Zuid

Voorganger: ds. J-H. Soepenber

Organist: Allard Meijer

Collecte: 1e Stichting Yachad; 2e Kerk

**Thema: Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken?
(Gewone Catechismus 65)**

Votum en groet

Ps 19:3,4 ('Volkomen is Gods woord')

3

Volkomen is Gods woord.
't Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoor naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.

4

De dienst van God de Heer
verheugt het hart steeds meer
en duurt in eeuwigheid.
Rechtvaardig is de wet
die God heeft ingezet
en die ten leven leidt.
Zijn woord, dat ons behoudt,
maakt rijker dan fijn goud,
is zoeter nog dan honing.
Wie daarin zich verheugt,
vindt in dat woord zijn vreugd,
zijn rijkdom, zijn beloning.

Gebed

L Deuteronomium 4:5-8,39-40 (door: Marleen Rittersma)

⁵Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. ⁶Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: 'Wat is dat grote volk wijs en verstandig!' ⁷Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen? ⁸En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?

³⁹Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet. ⁴⁰Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

L Jakobus 1:19-27 + Jak. 2:8-13 (door: Marleen Rittersma)

¹⁹Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. ²⁰Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. ²¹Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. ²²Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. ²³Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: ²⁴hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. ²⁵Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. ²⁶Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. ²⁷Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

⁸Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: 'Heb uw naaste lief als uzelf,' dan handelt u juist. ⁹Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. ¹⁰Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. ¹¹Want Hij die gezegd heeft: 'Pleeg geen overspel,' heeft

ook gezegd: 'Pleeg geen moord.' Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. ¹²Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet, die vrijheid brengt. ¹³Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

Luisterlied: Opw 429 ('God wijst mij een weg')

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Gewone Catechismus 65

65 Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken?

Gods geboden wijzen de richting naar Gods nieuwe wereld en laten zien hoe God ons leven heeft bedoeld: dat we geen slaaf zijn van anderen, van werk, lust of hebzucht. Door ons doen en laten te begrenzen, stelt God ons in de vrijheid en maakt Hij ons gelukkig.

Preek Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken?

Amenlied DNP Ps. 119:1,2,5 ('Als je de weg van Gods geboden gaat')

1.

Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.

2.

Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.
Ik zal mij zingend op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.

5.

Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij,
zodat ik levenslang uw pad zal kiezen.
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij;
laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen.
Ik ben niet thuis in deze maatschappij.
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen!

Dankgebed

Collecte

Slotlied GK 175b (geloofsbelijdenis: 'Ik geloof in God de Vader')

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren
Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;

ten derde dage wederom opgestaan
van de doden;
opgevaren ten hemel
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Zegen