

Liturgieboekje

Zondag 10 oktober 2021

de Kandelaar 16:00 uur:

ds. Garnt Sander

email voor het beamteam: beamteam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liederen:

GK = Gereformeerd Kerkboek 2017

LB = Liedboek 2013

Opw = Opwekking liederenbundel

Sela = Sela liederen

NPB = de Nieuwe Psalmberijming

GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006

LvK = Liedboek voor de kerken 1973

E&R = E&R liedbundels

PvN = Psalmen voor Nu

Tijd Bijzonderheid	09:30 uur	16:00 uur
Voorganger: Ouderling van dienst: Bijbellezing:		ds. G.O. Sander Wout Bronsema
Organist: Muzikale medewerking:		Jacob Dwarshuis
Video: Beamer: Geluid:		Roel Koops Mark Janssen Niek de Haan
Kinderkring:		
Welkom voor de dienst:		
Oppas:		
Collecten:	Kerk Jeugdwerk deurcollecte: Voedselbank	

--

Volgende zondag 17 oktober 2021

Tijd Bijzonderheid		14:30 uur
Voorganger: Bijbellezing:		ds. G.O. Sander
Organist:		Erik de Haan
Video: Beamer: Geluid:		Henk Koning Anton Janssen Niek de Haan
Kinderkring:		

Welkom en mededelingen

Votum (gezongen)

Vredegroet (gezongen amen)

Zingen: Psalm 100 : 1, 2 en 3 NPB

1.

Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2.

Stem met ons in: 'Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.'

3.

Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Leefregel van de Heer

Zingen: Gezang 246 : 1, 2 en 3 GK

1

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

2

Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogt' en diepte, lengt' en breedte van
Gods heil doormeten mogen.

Dan kennen wij de liefde uit de hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

3

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Lezing: Exodus 25, 1 – 9

¹De HEER zei tegen Mozes: ²Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. ³Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, ⁴blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, ⁵rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, ⁶lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, ⁷onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. ⁸De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. ⁹Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

Lezing: Hebreeën 9, 1 – 5 en 11 - 12

¹Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. ²De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. ³Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. ⁴Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden; ⁵daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan.

¹¹Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – ¹²voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

Zingen: Psalm 23 : 3 GK

3

U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
en van uw heil mijn beker overvloeien.

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,
verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
zodat ik in het heilig huis des Heren
mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Tekst: Exodus 25, 8

⁸De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.

Verkondiging ‘een heiligdom voor God’

Zingen: **Gezang 653 : 1, 5 en 7 LB**

1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Belijdenis van het geloof

Zingen: **Opwekking 320 : 1 en 4**

1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon.

4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Opwekking 383 : 1

1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen (gezongen amen)